

Sagen en legenden uit het oude Antwerpen

Info

Brabo kennen we allemaal wel. En dat hij de hand van de reus in de Schelde wierp is algemeen geweten. Maar wie was die Brabo eigenlijk en waar kwam hij vandaan? En hoe gaat het verhaal van de Zwaanridder die huwde met Elsa van Brabant? En uiteraard zijn er ook nog de baarlijke duivels en watergeesten zoals de Lange Wapper en de Kludde. Maar er zijn ook minder bekende Ridderverhalen die daarom niet minder leuk zijn.

Welke ken jij?



illustratie van Wikipedia over de Zwaanridder (postkaart 1900)

illustratie uit "Suske en Wiske",
de Briesende Bruid (1968)



De auteur



Lieve Mariën is niet alleen een enthousiaste stadsgids en kerkengids, ze gidst jou ook al fietsend de stad uit, geeft lezingen en zij schrijft bovendien cursiefjes in diverse kranten.

Op maandag 17 februari neemt zij je mee doorheen de wereld van de sagen en legenden van Antwerpen.

Praktische info

Toelatingsvoorwaarden

De lezing is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Datum en locatie

Maandag 17 februari 2025 van 18u30 tot tot 21u00

Kostprijs: 8€

Plaats: campus Piva, Desguinlei 244 in 2018 Antwerpen.

Aanmelden

Meld je aan bij ria.depooter@cvovitant.be en **na bevestiging** schrijf je het bedrag van 8€ over naar “coördinatie opleidingen”:

Rekeningnummer **BE 97 0910 1891 7049**

Met vermelding van:

- Lezing Sagen en legenden + je naam

Deelnemers die dit wensen, kunnen een nascholingsattest krijgen.